

Het ambt van de Heilige Geest

MEDITATIE

'En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga en gij zult Mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is'. JOH. 16 : 8-12

Het verband van deze woorden laat ons zien, dat de Heere Jezus voor Zijn vertrek Zijn discipelen voorbereidt op de haat der wereld, op vervolging en uitwerping uit de synagoge. Ja, de tijd zal komen, dat een ieder, die hen doodt, zal menen Gode een dienst te doen. Dat zal het loon zijn voor het getuigenis van het Evangelie. Hoezeer zagen zij tegen die taak op! Immers, wie waren zij? Eenvoudige vissers! Niet in tel, maar bestemd om de wereld te overwinnen! En dat zonder de aanwezigheid van Jezus! Tot nu toe was het zo, dat, wanneer ze ook maar in moeilijkheden zaten, Jezus het steeds voor hen opnam. Hij beschermde, leidde en vertroostte hen. Maar dan zouden zij soldaten zijn zonder aanvoerder! Maar zie, nu horen zij de belofte van de Heilige Geest, Die zou komen tot hun Voorspraak en Trooster.

Bij het spreken zou Hij hen de rechte woorden in de mond leggen. Daarbij zou Hij de hoorders overtuigen en tenslotte zou Hij de hoorders de woorden doen onthouden. 'Die', dat is de Heilige Geest, uitgaande van de Vader en de Zoon, waarachtig en eeuwig God. Hij staat achter de bediening van het Woord. Als God is Hij almachtig en onwederstandelijk. Zo gaat Hij voor de discipelen uit, zo trekt Hij met hen mee en zo achtervolgt Hij het gesproken Woord met Zijn zegen. Hij raakt het hart, zodat het Woord haakt.

Laten wij hoog denken van het ambt van de Heilige Geest! Laten wij Hem niet in de weg staan met menselijke woorden en menselijke wijsheid. Wee ons, indien wij ons de eer aanmatigen, die de Heilige Geest alleen toekomt. Immers het is een aanranding van de persoon en het werk van de Heilige Geest, indien wij kunnen luisteren, prediken, bidden en bijbel-lezen, kerkgaan en zingen zonder Hem. 'Die gekomen zijnde'. Welnee, Hij is gekomen! Christus is aan de rechterhand Gods verhoogd, heeft daar de belofte van de Heilige Geest ontvangen en heeft Hem op de Pinksterdag uitgestort. Toen is Hij als Persoon komen in het hart van Zijn Kerk. Voor de dood en de opstanding van de Heere Jezus, was Hij er ook, maar naar de orde der heils kon Hij nog niet uitgestort worden, omdat Christus nog niet verheerlijkt was. Nu echter Christus in heerlijkheid is ingegaan, wordt de Heilige Geest in al Zijn volheid uitgestort.

Zo is het ook in het persoonlijk geestelijk leven. Zolang wij Christus niet als onze eigen Zaligmaker kennen, kan de Heilige Geest *niet* als persoon in ons wonen, omdat Hij Zich alleen ten doel stelt Christus aan ons en in ons te verheerlijken en zo als de Geest van Christus in ons te wonen. Dan wordt Hij de Geest der verzegeling, de Geest der verheerlijking, de Geest, die met onze geest getuigt, dat wij kinderen Gods zijn. Hij doorzoekt de diepten Gods en openbaart die.

'Die gekomen zijnde'. Waartoe is Hij gekomen? Om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hoe? Door het Woord! Want het Woord is het middel, waarvan de Heilige Geest Zich bedient. Let daarop! Zo vaak u het Woord hoort of leest, spreekt niet een mens tot u, maar de Heilige Geest! Ook nu richt Hij Zich tot u persoonlijk en overtuigt u, dat, wat de Schrift van Genesis tot Openbaring zegt van zonde, gerechtigheid en oordeel, waar is. Zoals Woord het u zegt, zo leert Hij. Niet anders! Want het Woord is het getuigenis van de Geest!

Wie overtuigt Hij? De *wereld*! De wereld, zegt u. Ja, de wereld! Niet de kerk? Jazeker. Voor zover zij waarlijk kerk is, is zij uit de duisternis overgegaan in het licht. De kerk is in de wereld, maar niet van de wereld. Van afkomst is er geen onderscheid. Immers de gehele wereld is verdoemelijk voor God. Joden én heidenen, farizeeërs én Schriftgeleerden, vromen én goddelozen, tollenaars én zondaren, edelen én onedelen, beschaafden én onbeschaafden, wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods! Wij liggen allen verloren voor God. Daarvan overtuigt de Heilige Geest, opdat alle mond gestopt worde en de vijandschap van ons vlees geopenbaard worde. Daarom handhaaft de Heilige Geest het recht Gods over u en mij. Hij stelt Zich tegenover ons en neemt het op voor God, voor Wie niemand het opneemt. Wie bekreunt zich over het geschonden recht van God? Niemand! Maar zie, de Heilige Geest neemt het op voor God, zaligmakend in allen, die ten eeuwige leven verkoren zijn en alle verontschuldiging ontnemend aan hen, die zich ten dode verhardden.

Door de prediking van het Woord gaan er vele werkingen van de Heilige Geest uit in de gemeente. Sommigen worden er door getroffen en verootmoedigen zich hartelijk en erkennen, dat zij veroordeelden zijn. Dan wordt het getuigenis van de Heilige Geest toegestemd. Denk aan Lydia en anderen. Anderen worden overtuigd, kunnen hun schuld niet bedekken, maar laten hun oude gezindheid niet varen en ander werpen zich niet aan het recht van God. Wie denkt niet aan de Farao, die overtuigd van zijn zonde, telkens weer zijn hart verhardde? Wie beeft niet van het ontzaglijke woord, dat de Heere spreekt: 'Hiertoe heb Ik u verwekt, opdat ik aan u al Mijn kracht zou openbaren'? Wie denkt niet aan Judas, die uitriep: 'Ik heb verraden onschuldig bloed', en hij ging heen naar zijn plaats? Wie denkt niet aan Saul, die eens tot David zeide: 'Gij zijt rechtvaardiger dan ik'?

Denkt u ook aan uzelf? Hoevelen worden niet geraakt door het Woord, die zichzelf gaan verbeteren, maar die weigeren voor God ineen te zakken en zich te laten zaligen? Toch zijn dit werkingen van de Heilige Geest door het Woord, maar alle werkingen van de Heilige Geest zijn niet zaligmakend. Dat geeft die ontroerende spanning in de bediening van het Woord, waarvan Paulus zegt: 'Wij zijn Gode een goede reuk in degenen, die behouden worden en in degenen, die verloren gaan'. Zo is het Woord Gods onder de bediening van de Heilige Geest 'een reuke des doods ten dode en een reuke des levens ten leven'. Dat geeft aan elke prediking als het goed is die geweldige geladenheid van de Heilige Geest, waardoor eeuwigheidswerk wordt verricht. Zijn wij er van doordrongen, wanneer wij verkeren onder het Woord, dat wij of dichter bij God of dichter bij het verderf komen, maar dat wij nooit dezelfde blijven? Daarom roept de Heilige Geest u toe: 'Kust de Zoon, opdat Hij niet toerne'!

Waarvan overtuigt de Heilige Geest? Dat God ons aller Vader is? Nee! Dat Christus voor alle mensen gestorven is en ik het ervoor heb te houden, dat ik een kind Gods ben? Nee! Waarvan dan? Van *zonde*! Let hierop! De Heilige Geest stapt nooit over de schuld heen; zegt niet: Dat komt later wel. O nee! Hij gaat uit om te overtuigen, dat u en ik volstrekt verloren liggen voor God, dat wij een stuk verzet en vijandschap zijn tegenover de geopenbaarde liefde van God! Daarom twist de Heilige Geest met u en geeft u geen rust in de zonde. Hij wiegt u niet in slaap, doet u niet insluimeren op het bed van uw zorgeloosheid, maar schut u wakker en plaatst u voor de rechterstoel Gods! Hij komt om u te wonden. Zonder deze overtuiging van de Heilige Geest wordt u niet behouden!

Hoedemaker schrijft ergens: 'Als God mij niet in de dood geworpen had, ik was er nimmer ingestapt'. Van zonde. Welke zonde? Zonde tegen het eerste, vijfde, zevende of negende gebod? Vloeken is erg, zegt er een. Nee, doodslaan is erg, zegt een ander. Och, dat alles is erg, maar weet u, dat deze zonden uitingen zijn van die ene zonde, van de wortelzonde: *ongeloof!*

Wat is zonde? Dat wij God tot een leugenaar maken en satan voor een waarachtig man houden. Daarmede is Eva begonnen en wij zetten dat voort. Ons wantrouwen van de Heere, het niet op Zijn Woord geloven. Wie niet gelooft, wordt niet veroordeeld, maar is al geoordeeld en de toorn Gods komt niet op hem, maar *blijft* op hem! 'Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven'. Dat is het ergste in ons leven! Van, de eerste dood is redding mogelijk door het geloof in Christus. Van de tweede dood is geen redding meer mogelijk! Ongeloof is het verwerpen van het aangeboden Evangelie. Is het onrein achten van het bloed van Christus. Is het verachten van de gave van Christus. Is God op het hart trappen. 'Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht slaan?' Stefanus riep eenmaal vol van de Heilige Geest uit: 'Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest'. Geloof u dat? Dat is in de eerste plaats een zeer verootmoedigend geloof! Daarmede worden wij niets anders dan louter zondaar. '

'En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien'. Het tweede, waarvan de Heilige Geest overtuigt, is gerechtigheid. Welke gerechtigheid? Wel van de gerechtigheid van de Heere Jezus. Immers bij het kruis hadden Kerk en Staat Jezus als een onrechtvaardige veroordeeld en ter dood gebracht. Toen heeft de Vader op de heerlijke Paasmorgen gesproken: Mijn Zoon, iedereen heeft U verdoemd, maar Ik verklaar U vrij van elke schuld, Ik rechtvaardig U voor hemel en hel, voor de aarde en haar bewoners. Gij zijt van elke rechtsvervolging ontslagen. Zie Hem zo staan in de hof van Jozef van Arimathea als de Overwinnaar. Op Hem rust nu het welbehagen van de Vader.

Dat is gebleken in Zijn hemelvaart. Toen is Hij naar Zijn Vader gegaan. Daarom zegt Jezus: 'Van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga en gij zult Mij niet meer, zien'. De Vader heeft Zijn Zoon gerechtvaardigd tegen alles in. Daarvan overtuigt de Heilige Geest. Zeker de gerechtigheid Gods is ook straf-eisend. De gerechtigheid en de waarheid Gods eisten de dood van de Middelaar. Het heeft God behaagd Zich te laten verzoenen door de dood van Zijn Zoon.

De 'gerechtigheid Gods', is: God in Zijn recht zonder de Borg, eist ook onze dood. Denk maar aan de Pinksterdag. Verslagen en doorpriemt vallen er drieduizend neer en roepen uit: 'Mannenbroeders, wat moeten wij doen'? Hier betekent gerechtigheid niet de straf-eisende gerechtigheid, maar de schenkende, de toegerekende gerechtigheid van de Middelaar. Hier wijst de Heilige Geest op Christus in Zijn priesterlijke bediening. Hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen!

Het antwoord op de vraag van de verlegen zondaar is nog steeds: 'Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden!' Het uit handen geven van onze zaak in Gods hand. Hier overtuigt de Heilige Geest van de *gewilligheid* van Christus. Hij wijst ook u nu op Christus! Wij merken Hem niet op, Hij heeft voor ons geen gedaante of heerlijkheid. Nee, het is geen stralende Christus, waarop wij gewezen worden. Een verachte, de onwaardigste van alle mensen. Maar zie, Hij de Heilige Geest buigt Zich als een moeder over ons neer en onderstreept het woord van Jesaja: 'Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten, die heeft Hij gedragen'. Ziehier het wonder van de plaatsvervanging: 'Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden!'

Van gerechtigheid. Ja, Christus is de Heere onze gerechtigheid. In de nood van het leven wordt Zijn gerechtigheid alles! Zie Hem als het Lam, dat ter slachting wordt geleid en als het schaap, dat stom is voor het aangezicht van zien scheerders. Zowaar de Heilige Geest overtuigt van zonde, zowaar overtuigt de Heilige Geest van deze gerechtigheid van het Lam en overtuigt het hart om daarop: Amen te zeggen. Die gerechtigheid is een *toegerekende*. U brengt het uit uzelf nooit en nimmer voort. Tenzij u in die toegerekende gerechtigheid van Christus staat, u kunt voor God niet verschijnen. Maar omdat het nu de gerechtigheid van een Ander is, daarom mag u in al uw zielen nood vrijmoedig toegaan tot de troon der genade om geholpen te warden ter bekwamer tijd! Want deze gerechtigheid houdt Hij, ook nu Hij naar Zijn Vader is gegaan en wij Hem niet meer zien. Als Priester zet Hij Zijn werk voort. Hij deelt aan armen Zijn gaven uit. Daarom wijst de Heilige Geest niet alleen op de gekruisigde en opgestane Christus, maar op de ten hemel gevarene, op de biddende en dankende Hogepriester.

Paulus roept het uit: 'Wie is het die verdoet, Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt'. Bent u overtuigd van deze gerechtigheid, die alleen voor God geldt? Is ze de uwe geworden door een waarachtig geloof? Waar is ze te krijgen zegt u? Aan de deur, waarboven geschreven staat: 'Klopt en u zal worden opengedaan, bidt en gij zult ontvangen, zoekt en gij zult vinden'. U mag komen, zoals u bent. Eenmaal riep iemand uit: 'Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is'. Hongert u naar die gerechtigheid? Hoor, de Heere Jezus zegt: 'Zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden'.

'En van *oordeel*, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is'. Van oordeel, om hen, die belijden het oordeel verdiend te hebben, te veroordelen? Nee, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Dat wil zeggen, dat de Heilige Geest wijst op Christus als de Koning, aan wie macht en heerschappij is gegeven. En deze 'macht en heerschappij aan Christus gegeven', kloppen met de behoeften van al Zijn kinderen. Het is immers nodig, dat wij niet alleen van de schuld, maar ook van de macht der zonde verlost worden. Anders blijven wij ondanks het genadige oordeel van God in Christus in slavernij van de vorst der duisternis. Hier ligt deze machtige prediking: De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat zij alien de Zoon zouden eren.

'Van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is'. Jezus is ook Koning. Hij draagt de sleutels der hel en des doods. Hij opent en niemand sluit, Hij sluit en niemand opent. In Zijn offerande heeft Hij de duivel overwonnen. De oude belofte is vervuld: Hij zal de slang de kop vermorzelen. Ja sterker: Hij heeft hem teniet gedaan. die het geweld des doods had. Zie Hem zo als Koning! Alle vijanden: duivel, dood en hel, wereld en zonde, zij zijn alle Zijn overwonnen vijanden en liggen aan Zijn voeten! Welk een Koning! Hij, die de Satan uit de hemel zag vallen als de bliksem, Hij, die alle machten en overheden en krachten heeft ontledigd aan het kruis, Hij fundeert Zijn koningschap in Zijn kruis.

Nu overtuigt de Heilige Geest van Zijn koningschap, van Zijn verhoging. Welk een ruimte wordt er in het hart geboren, wanneer gezien wordt op Hem, Wie is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Welk een Held! De Heilige Geest overtuigt, dat de duivel de schijneigenaar is, Hij breekt de macht der zonde door de kracht van het bloed van Christus. Zulk een machtige koning hebben wij nodig! Immers: wat zou het genadig oordeel Gods in ons leven betekenen, indien niet tegelijk de heerschappij der zonde werd gebroken in ons? Zo gaat de Heilige Geest voort ons met de dag groter zondaar te maken in onszelf om Christus als de drager van het oordeel voortdurend groter te maken. Hij overtuigt tegen alle veroordelingen in van eigen hart en van buiten, dat 'er geen verdoemenis is voor degenen, die in Christus Jezus zijn'.

Misschien zal iemand zeggen: Is dit wel zo? Zien wij niet veeleer, dat de macht van Satan verdubbeld wordt? Is de Heere Jezus wel Overwinnaar? Zeker, de Satan is grote macht gelaten. En de Schrift moet ook nu nog vervuld worden. Nu leeft de Kerk nog onder de belofte: Hij zal welhaast de Satan onder Zijn voeten verpletteren. Daarom ligt de overwinning in het bloed des Lams. Wat is het wat de wereld overwint? Ons geloof. Niemand zet er zichzelf in, maar de Heilige Geest zet in, in de overwinning van Christus. Hoe bang het ook kan zijn in de uren der verzoeken, hoe heftig ook de aanvechtingen zijn, geleerd wordt op de leerschool van de Heilige Geest, dat Hij Overwinnaar is en dat het met onze kracht niets is gedaan!

Bent u overtuigd van de gerechtigheid van Christus en vreest u nog eenmaal om te komen? Zie op Hem als Koning! Hij spreekt: 'Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid'. Zijn waarheid is sterker dan Satans leugen. Zijn liefde is groter dan de haat, Zijn heiligheid groter dan de zonde. Hij trekt voort overwinnend! Zo gaat Hij voort tot aan de laatste snik met te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook verder. Want Zijn oordeel wordt bevestigd in de jongste dag. Dan is het of: Komt in gij gezegende Mijn Vaders en beërft het Koninkrijk, dat voor u bereid is van voor de grondlegging der wereld Of het is: Gaat weg van Mij gij vervloekten!

Die scheidslijn, die dan voor allen zonneklaar zal zijn, is hier reeds in beginsel. Aan welke zijde staat u?

G. BOER